



FORN VÄNNEN

JOURNAL OF
SWEDISH ANTIQUARIAN
RESEARCH

Svenska fornminnesföreningen 1950

Selling, Dagmar

Fornvännen 1951(46), s. 131-132

http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1951_131

Ingår i: samla.raa.se

i Uppsala sin stora betydelse. Om templets byggnadssätt säger Adam ej något, som i och för sig leder tanken till nordisk träarkitektur, och vi ha i detta fall att hans lekmannamässiga skildringskonst förutan skapa oss den bild av Uppsala-templet, vårt intresse för saken kan fordra. Stavkyrkor och klockstaplar bilda härvid de enda goda utgångspunkterna, innan resultatet av 1926 års sensationella grävningar i Gamla Uppsala kyrka på allvar redovisats.

Harald Widéen

SVENSKA FORNMINNESFÖRENINGEN 1950

Svenska Fornminnesföreningens verksamhet under 1950 har utgjorts av fyra sammanträden med föredrag, fördelade med två på vardera vår- och höstsäsongen, samt dessutom av den ordinarie vårutfärden. Styrelsen har sammanträtt den 28 februari 1950, 19 januari, 2 februari och 8 mars 1951. Medlemsantalet uppgick vid årets slut till 405, därav 12 hedersledamöter och 20 ständiga ledamöter.

Årsmötet ägde rum den 28 februari 1950 på Skansens Nyloft. Herr Sigurd Göstring föredrog revisionsberättelsen. Styrelse och revisorer omvaldes och vid det omedelbart efter årsmötet följande styrelsesammanträdet företogs omval även av funktionärerna. Styrelsen har alltså under året haft nedanstående sammansättning:

Ordförande: professor Birger Nerman, Stockholm.

Vice ordförande: professor Ture J. Arne, Stockholm.

Sekreterare: fil. lic. Dagmar Selling, Stockholm.

Andre sekreterare: fil. dr K. E. Sahlström, Stockholm.

Skattmästare: kapten Bertil Sterner, Stockholm.

Övriga ledamöter: fil. lic. Henrik Alm, Stockholm, professor Holger Arbman, Lund, friherrinnan Vera von Essen, Salsta, Vattholma, fil. dr Gustaf Hallström, Stockholm, docent Sven B. F. Jansson, Stockholm, kapten Ernst Malmberg, Ulriksdal, förste antikvarien Nils Ludvig Rasmusson, Stockholm, f. landshövding Allan Rodhe, Saltsjöbaden, förste bibliotekarien Adolf Schück, Stockholm, verkställare Alfred Steijer, Stockholm.

Som föreningens revisorer ha fungerat fil. lic. Bengt Bergman och handlanden Sigurd Göstring med förste byråsekreteraren Gerhard Horn och antikvarien Gustaf Adolf Hellman som suppleanter.

Efter av ordföranden framställt förslag från styrelsen valde föreningen enhälligt till sin hedersledamot professor Aarne Äyräpää, Helsingfors.

Årsmötet avslutades med föredrag av ordföranden, professor Birger Nerman, som talade över ämnet »Kungshögar och småkungadömen».

Det följande sammanträdet ägde rum i Vitterhetsakademiens hörsal den 25 april och ägnades åt två föredrag. Antikvarien Wilhelm Holm-

qvist talade först över ämnet »Dryckeshornen från Söderby-Karl. Kulturhistoriska synpunkter kring ett nyinkommet fynd», och därefter framlade jägmästare Edvard Wibeck resultatet av sina studier kring frågan »Har sägnen om Ljungby horn kommit från Finnveden?».

Årets utfärd ägde rum på pingstdagen den 28 maj och ställdes till Salem och Botkyrka. Med förhyrd buss färdades ett 40-tal av föreningens medlemmar från Slussen till Tullinge, där ordföranden på Skansbergets krön hälsade de närvarande välkomna. Fornborgen demonstrerades sedan av amanuensen Per Lundström. Programmets nästa punkt var det stora gravfältet vid Nedre Söderby i Salem sn, där Stockholms högskolas arkeologiska seminarium under ledning av professor Nils Åberg just slutfört undersökningen av ett par gravar, som också de förevisades av amanuens Lundström. Efter promenad över det vidsträckta gravfältet fortsatte deltagarna med bussen till Salems kyrka. Sekreteraren gav här en kort historik över kyrkans byggnadshistoria och de minnen från missionstiden, som anknyta till platsen. Från Salem gick färden norrut — med lunchpaus — till det Stockholms stad tillhöriga säteriet Sturehov. Kapten Ernst Malmberg berättade om gårdens öden alltifrån Sturarnas tid och uppehöll sig särskilt vid den nuvarande mangårdsbyggnadens arkitekturhistoria. Genom tillmötesgående av innehavaren, ingenjör Normelli, bereddes föreningens medlemmar tillfälle att vandra igenom sällskapsrummen i övre våningen. På återfärden mot Stockholm besöktes parken vid Norsborgs vattenverk, där de stora gravhögarna och övriga fornlämningar togos i betraktande och sekreteraren redogjorde för de resultat, som arkeologiska undersökningar på denna plats givit. Sista punkten på programmet var ett besök i Botkyrka, där kyrkoherde S. P. Wretblad mottog deltagarna och skildrade kyrkobyggnaden och dess inventarier. Ordföranden gav också en orientering över frågor i samband med det märkliga Botkyrka-monumentet. Dagen avslutades med middag på restaurant Mosebacke.

Höstens första sammanträde ägde rum den 27 oktober i Vitterhetsakademiens hörsal, där fil. dr Arthur Bygdén framlade sina arkivforskningar rörande »De tre Sankt Eriks-skrinens historia». Vid den efterföljande supén visade konstnären Harald Faith-Ell ett antal av sina färgfotografier av fornlämningar, främst norrländska hällristningar och upp-
ländska runstenar.

Den 7 december gav docenten Nils G. Wollin en med talrika ljusbilder illustrerad skildring av »Drottningholms lustträdgård och park». Sammanträdet följdes av tésupé, vid vilken konsertsångarparet Gunvor och Folke Sällström föredrog ett antal engelska, franska och svenska sånger, huvudsakligen från 1700-talet, till ackompanjemang av ett från Musikhistoriska museet lånat hammarklaver.

Dagmar Selling