



FORN VÄNNEN

JOURNAL OF
SWEDISH ANTIQUARIAN
RESEARCH

European Association of Archaeologists : andra årliga mötet : Riga,
Lettland, 25-29 september 1996

Rundkvist, Martin

Fornvännen 1996(91), s. 177-178

http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1996_177

Ingår i: samla.raa.se

Kongresser

European Association of Archaeologists. Andra årliga mötet. Riga, Lettland, 25–29 september 1996

Under större delen av 1900-talet har pan-europeiska kontakter och möten arkeologer emellan varit omöjliga av politiska skäl. Arkeologer från stater i subkontinentens östra delar kunde knappt träffas inbördes, och än mindre nå sina kolleger i väst obehindrat. Det är mot bakgrund av dessa förhållandens plötsliga förändring som det europeiska arkeologförbundet, EAA, efter tre års planering kunde hålla sitt konstituerande möte och sin första kongress i Ljubljana sista helgen i september 1994. Vid samma datum år 1995 hölls kongress i Santiago de Compostela och 1996 möttes man i Riga, jämnt 100 år efter Riga-kongressen 1896 vars utställningskatalog fått tjäna som standardreferens för baltiska fornsaker ända sedan dess. Vår disciplin återupptar nu frågeställningar och geografiska perspektiv som inte kunnat bearbetas sedan tsartiden.

EAA har ca 800 medlemmar från alla Europas ca 45 stater och flera utomeuropeiska därtill. Starkast representerade är, i fallande ordning: Storbritannien, Spanien, Sverige, Portugal, Italien, Tyskland, Norge, USA (!) och Grekland. Dessa stater står tillsammans för hälften av det totala medlemsantalet.

Den hemortsmässiga fördelningen bland deltagarna i Riga-kongressen såg dock litet annorlunda ut. Av 250 deltagare fanns 200 förtecknade i kongressprogrammet, och hälften av dessa kom (åter i fallande ordning) från Storbritannien, Ryssland, Sverige och Polen. Även Finland och Spanien bidrog med betydande grupper, och det lettiska värdfolket var alltså närvarande. Allt som allt var omkring 35 stater representerade.

Kongressens första dag ägnades åt inskrivning och öppningsföreläsningar, och den sista dagen åt exkursioner på den lettiska landsbygden. Dessemellan bjöds deltagarna på tre intensiva dagar av seminarier, temadiskussioner och informellt umgänge. Särskilt stort ut-

rymme vid seminarierna hade givits åt östeuropeerna, vars arkeologi ju som sagt är tämligen okänd för många kolleger i väst.

Seminarierna var indelade i tre block som huvudsakligen löpte parallellt. Blocket om arkeologins roll i dagens Europa omfattade seminarier om arkeologins nationalideologiska bruk, kulturminnesvårdens framtid, museernas roll samt arkeologins plats i samhället. Blocket om teori och metod omfattade seminarier om landskapsforskning, äldre teknologi, experimentell arkeologi, genusforskning, flygfoto, miljöforskning och GIS samt ytfyndsforskning. Blocket om tillämpad arkeologi omfattade seminarier om neolitiserings, folkomflyttningar, gravforskning, boplatsforskning, äldre metallurgi, maktforskning, etnicitet, Östersjökontakter, marinarkeologi, stenålderskonst och -kult samt historisk arkeologi.

Fem seminarieämnen hade fått så många anmälningar om föredrag att man ägnade två av de tvåtimmarspass som annars var regel åt dem: arkeologins nationalideologiska bruk, landskapsforskning, flygfoto, boplatsforskning och historisk arkeologi. Utöver detta hölls sex temadiskussioner: om EAA:s blivande etiska kod, om acceptabla förutsättningar för förstörelsen av fornlämningar, om standarder för uppdragsarkeologi, om undervattensarkeologi, om arkeologiutbildning och om kulturminnesvårdande organisationer.

EAA-mötet i Riga 1996 var intensivt, stimulerande och mångfacetterat. Gott om tid fanns för umgänge med utländska kolleger. Kongressens karaktär speglades vackert i ett Riga präglat av optimism och verksamhetslust. Stadsborna renoverade sina ungdoms hus från mellankrigstiden, saluhallarna i de gamla zeppelinhangarerna vid järnvägsstationen flödade över av varor och gatorna hölls rena. Dock var tiggarna också många, och rykten om myndighetskorrupcion och maffiaverksamhet cirkulerade.

EAA-kongressen har något för alla: spännvidden på föredragen är stor både i geografiskt och kronologiskt hänseende, liksom på skalan mellan de jordnära materialstudierna och de filosofiska tankebyggena. Nästa möte äger rum i Ravenna i september 1997. Arkeologer verkamma i Europa gör framgent klokt i att vika sista helgen i september för EAA-mötet, då detta är ett enastående tillfälle att knyta och underhålla breda kontakter med kolleger i utlandet.

EAA ger förutom sitt medlemsblad (*The European Archaeologist*) även ut tidskriften *Journal of European Archaeology* (JEA) med två inbundna volymer om året. Innehållet är lika blandat i geografiskt, kronologiskt och vetenskapsteoretiskt hänseende som kongressprogrammen, och mycket av materialet utväljes också från kongressinläggen. Från och med 1 januari 1997 finns EAA:s sekretariat i London på följande adress: EAA Secretariat, MoLAS, Walker House, 87 Queen Victoria Street, London EC4V 4AB, Storbritannien. E-post: marianne@molas.demon.co.uk

Martin Rundkvist

Torsvägen 61 B, 133 38 Saltsjöbaden
arador@algonet.se