



FORN VÄNNEN

JOURNAL OF
SWEDISH ANTIQUARIAN
RESEARCH

Svenska fornminnesföreningen

http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1936_179

Fornvännen 1936, s. 179-180

Ingår i: samla.raa.se

naturligtvis blott en systematisk undersökning reda ut. Vår S. Annabild utgör i varje fall ett observandum, som icke bör förbises.

Vad vi ur denna bild tro oss kunna utläsa är således: Omkring 1400-talets mitt (?) förfärdigas för Törnsfalls kyrka en madonnabild i anslutning till förebild från 1200-talet. Då man senare behövde en S. Anna-bild förändrades den, väl på grund av enkla, praktiska och ekonomiska skäl, till en sådan, något som utan större olägenhet kunde gå för sig, då kyrkan förut ägde en vacker madonnastaty — ännu befintlig i kyrkan — troligen ett nordtyskt arbete från 1400-talets början.

Bengt Söderberg.

SVENSKA FORNMINNESFÖRENINGEN

Svenska Fornminnesföreningen hade anordnat sitt sammanträde den 9 maj 1935 å Skansens Högloft som en Upplandsafton, till vilken särskilt inbjudits föreningen Uppländingarna och Upplads nation i Uppsala, Sammanträdet blev talrikt besökt, i allt ett par tre hundra personer. Sedan Fornminnesföreningens och Uppländingarnas medlemmar infunnit sig, intågade Upplands nations medlemmar med nationsfanan i spetsen under avsjungande av sin nationssång. Ordföranden landshövding N. Edén hälsade de närvarande välkomna, därvid särskilt vändande sig till H. K. H. Kronprinsen och de talrikt tillstädeskomna medlemmarna av de bägge inbjudna sammanslutningarna. Friherrinnan Wera von Essen talade så över ämnet »Om uppländsk folkkaraktär». I anslutning till det rikt fängslande föredraget uppstod en livlig diskussion, i vilken deltog antikvarien dr T. J. Arne, lektor B. Lövgren, kapten E. Malmberg, dr A. Nordén, antikvarien dr B. Thordeman och fornminnesvårdaren O. A. Öberg. Professor S. Erixon höll därpå föredrag om »Folklig uppländsk byggnadskultur». Slutligen meddelades, att styrelsen till hedersledamot kallat grosshandlare Axel Carlander. Härefter följde sedvanlig supé.

1935 års utfärd hade förlagts till västra Östergötland med Alvastra som huvudmål. I reserverad vagn avreste ett 50-tal personer söndagen den 2 juni med tåget kl. 7,25 f. m. från Stockholm. Efter ankomsten till Mjölby kl. 11,38 fortsattes i buss till Rök, dit man anlände kl. 12,30 och där ytterligare c:a 25 deltagare stött till per bil. Medlemmarna av Östergötlands Fornminnes- och Museiförening hade även inbjudits till utfärden, och ett trettiotal av dem hade här kommit tillstädes med biskop E. Aurelius i spetsen. Efter ett hälsningsanförande av Svenska Fornminnesföreningens v. ordf. antikvarien dr T. J. Arne demonstrerade prof. E. Wessén Rökstenen. Man fortsatte så till Ombergs Turisthotell, där kaffe och té intogs. Kl. 2—4,30 besågos så Alvastras forntida och medeltida minnesmärken. Först besiktigades stenåldersboplatsen (pålbyggnaden) under ledning av antikvarien dr O. Frödin, så under dr Arnes ledning järnåldersgravfältet. Huvudparten av tiden ägnades givetvis åt de medeltida lämningarna av

»Sverkersgården», »Sverkerskapellet» och Klosterområdet, vilka på ett utomordentligt sätt demonstrerades av dr Frödin. Kl. 4,30 ägde gemensam middag rum å Ombergs Turisthotell, varvid biskop Aurelius framförde östgötarnas tack och samtidigt avtackade föredragshållarna. Kl. 6,30 gick avfärden i bussar och bilar ifrån Alvastra, och efter ett kort besök i Heda kyrka, som visades av intendenten dr B. Cnattingius, ankom man till Mjölby, där tåget till Stockholm kl. 7,40 förde stockholmarna åter till huvudstaden, dit man anlände kl. 11,25.

Höstens första sammanträde försiggick den 28 oktober i Statens Historiska Museums medeltidssal. Vid detta meddelades, att styrelsen till hedersledamot utsett professor O. von Friesen och hälsades denne av ordföranden landshövding Edén. Därefter höll amanuensen dr Rune Norberg föredrag över ämnet: »Det Oxenstiernska Mörby. De sista årens utgrävningar och undersökningar». I diskussionen yttrade sig landshövding Edén, professor A. Hahr och föredragshållaren.

Årets sista sammanträde gick av stapeln i samma lokal den 16 december. Dr Arthur Nordén höll därvid föredrag om »Offerplats och tingstad. Nya arkeologiska rön.» I diskussionen yttrade sig H. K. H. Kronprinsen, landshövding Edén, dr T. J. Arne, fil. kand. S. Jansson, kapten E. Malmberg, professor B. Nerman, dr K. E. Sahlström och föredragshållaren.

Första sammanträdet för 1936, vilket även var årsmöte, ägde rum i nyssnämnda lokal den 2 mars i närvaro av H. K. H. Kronprinsen. Styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleant omvaldes. Professor J. Roosval höll föredrag över »Henning von der Heyde — en stormästare i Östersjö-områdets konst på Sten Sure d. ä:s tid».

Föreningen sammanträdde ånyo i samma lokal den 8 maj. Därvid talade prof. J. Sahlgren över ämnet: »Vikingavägar genom Svea rike». I diskussionen yttrade sig dr T. J. Arne, prof. B. Nerman, dr A. Nordén, docent A. Schüek, operasångare G. Sjöberg, docent N. Åberg och föredragshållaren.

FYND OCH FÖREMÅL I SVENSKA MUSEER

VINSKOPAN FRÅN RONE

Sommaren 1935 kunde Gotlands fornsal genom förmedling av riksantikvariens ombud på Gotland, förste provinsialläkaren, med. dr Kurt Bergström, Visby, förvärva en präktig romersk vinskopa¹ av brons, vilken för sex eller sju år sedan blivit funnen vid Roes i Rone socken på sydöstra Gotland.¹ Skopan hade alltsedan påträffandet vilat i en byrålåda i finna-

¹ Gotl. fornsal C. 8603.