



FORN VÄNNEN

JOURNAL OF
SWEDISH ANTIQUARIAN
RESEARCH

Svenska arkeologiska samfundet 1956
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1957_203
Fornvännen 1957, 203-204
Ingår i: samla.raa.se

vilket älskvärt visades av greven och grevinnan Wolter Stackelberg. Slutligen besöktes Överrums bruksherrgård i empire med dess berömda väggdekorationer och inredning. Efter kaffe å hotellet i Överrum skedde avresan till Stockholm på eftermiddagen.

Söndagen den 23 september ägde föreningens andra utfärd rum, ställd till Gamla Upsala. I bussar (några i bil) startade ca 65 personer ifrån Stockholm; i Gamla Upsala tillstötte ett par tiotal. Om Kungshögarna och ortens andra fornlämningar gavs först en översikt av professor Nerman. Därpå intogs kaffe å Odinsborg. Gamla Upsala kyrka demonstrerades så av professor Sten Karling. Man begav sig därefter till det närbelägna Valsgårde, vars under senare årtionden undersökta båtgravfält visades av professor Nerman, varefter återfärden till Stockholm anträdde.

Årets sista sammankomst ägde rum den 7 december. Vid detta mycket talrikt besökta möte, som övervars av Hans Majestät Konungen, höll docent Olof Vessberg föredrag över ämnet: »Etruskisk konst — arkaisk livsglädje och hellenistisk individualism.» I anslutning till föredraget hade Medelhavsmuseet anordnat en utställning av nyförvärvad etruskisk keramik i den bredvid föreläsningssalen belägna hallen.

SVENSKA ARKEOLOGISKA SAMFUNDET 1956

Den vid årsmötet den 1 september 1956 utsedda styrelsen i Svenska arkeologiska samfundet har följande sammansättning:

Ordförande: professor Märten Stenberger, Uppsala.

Vice ordförande: förste antikvarie Nils Ludvig Rasmusson, Stockholm.

Sekreterare: antikvarie Erik B. Lundberg, Stockholm.

Kassaförvaltare: förste bibliotekarie Adolf Schück, Stockholm.

Övriga styrelseledamöter äro: professor Holger Arbman, förste bibliotekarie Christian Callmer, professor Einar Gjerstad, förste antikvarie Karl Alfred Gustawsson, förste antikvarie Wilhelm Holmqvist, landsantikvarie Olle Källström, professor Sigvald Linné. Suppleanter äro: professor Greta Arwidsson, landsantikvarie Bengt Cnattingius, docent Per Gustaf Hamberg, professor Sven B. F. Jansson, förste antikvarie Sverker Janson.

Styrelsen har sammanträtt den 20 januari, 29 februari, 12 juni, 29 augusti, 1 september, 17 september och 20 november. Antalet ledamöter var vid årets slut 194, varav 5 hedersledamöter och 2 stiftande ledamöter.

Vid sammanträde den 16 mars höll amanuensen, fil. lic. Margareta Biörnstad föredrag om »Arkeologisk vardag. Undersökningar i Spånga 1950—53.» Efter föredraget demonstrerade antikvarie Gunnar Ekelund ett märkligt silverfynd från Eketorp i Edsbergs socken i Närke.

AKTUELLT

Den 6 april föreläste Dr Herbert Cahn, Basel, om »Die frühe Münzprägung von Knidos, 530—450 v. Chr. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte des griechischen Ostens.» Föredraget var anordnat i samarbete med Svenska numismatiska föreningen.

Den 16 maj föreläste chefen för Research Laboratory vid British Museum Harold J. Plenderleith över ämnet »Fakes and forgeries». Föredraget var ordnat i samarbete med riksant.ämb. och Statens hist. museum. Efter föredraget demonstrerade antikvarie Aion Andersson en utställning av förfalskningar ur Stockholmsmuseerna.

Årsmötet hölls i Linköping den 1—2 september. Första dagen ägnades åt stadens sevärdheter. Särskilt intresse tilldrog sig utgrävningarna i S:t Lars kyrka. Andra dagen gjordes en rundtur i landskapet med buss. Därvid besöktes: Askeby (utgrävningar av järnåldersgravfält), Rökstenen, Alvastra klosteruin, Nässja fornlämningsområde (Nässja socken) och klostret och klosterkyrkan i Vadstena.

Höstens första föredrag hölls den 28 september av professor Karl Hauck, Erlangen, som föreläste om »Bildarstellungen der Vendelzeit». Den 15 oktober höll professor C. J. Becker, Köpenhamn, föredrag över ämnet »Yngre stenålders begyndelse i Sydkandinavien». Vid middagen efter föredraget lämnade advokaten Ernst Nathorst-Böös intressanta glimtar från en nyligen företagen resa i Baltikum med besök vid museer och utgrävningar.

Den 16 november föreläste fil. lic. Rune Norberg över ämnet »Nytt om Notke, Stenrat och andra 1400-talsmästare». I anslutning härtill talade fil. dr Olof Arrhenius om markens inflytande på förstöring av järnföremål.

AKTUELLT

PÅGÅENDE UTGRÄVNINGAR

På *Helgonabacken i Lund* pågår utgrävning av Allhelgonaklostret, ett av Nordens äldsta kloster, stiftat senast 1089, och på sin tid benediktinordens huvudkloster i Danmark. Omfattande grävningsundersökningar 1951—1953 ha visat, att klostret varit en vidsträckt anläggning med ett flertal ekonomibyggnader utanför den egentliga kärnbebyggelsen. Huruvida den sistnämnda varit av sedvanlig typ med fyra längor kring en gård har ännu inte kunnat klarläggas, framförallt därför att grävningarna på den förmodade platsen för densamma försvåras av ett tätt och värdefullt trädbestånd. Bottenen av en länga, som kan ha varit den östra vid en fyrkantig gård med kyrkan som länga i norr, har framgrävts 1956. Under 1957 undersöktes begravningsplatsen kring klosterkyrkan. Bland gravtyperna dominera här stenkistor med huvudnisch, byggda av flis av svart Komstad-kalksten, ett stenmaterial som använts för kvadrer i den efter en brand 1193 uppförda klosterkyrkan.